

DE VOEDSELBANK

Je hoeft je niet te schamen voor je voedselbankbezoek,
want tussen alle banken, is dit even an're koek.

Je hebt niet - da's bekend - te
maken met een woekerrente
en schuldeisers aan je broek.

Een bank die je niet uitzuigt, maar juist brood brengt op de plank.
Ja, de voedselbank,
de voedselbank,
de voedselbank
zij dank.

Je hoeft je niet te schamen, want die bank is niet verkeerd,
een bank die niet in palmolie of wapens investeert
en waar het niet gewoon is
dat de directeur een bonus
van miljoenen incasseert.

Geld stinkt, maar deze keten is gelukkig vrij van stank.
Ja, de voedselbank,
de voedselbank,
de voedselbank
zij dank.

Het is beslist geen schande als je zwaar in armoe leeft.
Gelukkig is er ook een bank die je een zetje geeft.
Niet met het slijk der aarde,
maar met iets van echte waarde
waar geen druppel bloed aan kleeft.

Je gaat er niet met schulden weg, maar wel met spijs en drank.
Ja, de voedselbank,
de voedselbank,
de voedselbank
zij dank.

Dus zeg voortaan met trots dat je hier aangesloten bent,
want al die and're banken, nou, die deugen voor geen cent.
En als er crisis komt zal 't
niet gebeuren dat ie omvalt
totdat honger lijden went.

Er is een bank die deugd en haar blazen is lelieblank
Ja, de voedselbank,
de voedselbank,
de voedselbank
zij dank.